

Een plek om bij stil te staan“

Ontwerp voor de (her)plaatsing van herdenkingsplaquettes en het bevrijdingsmonument in het torenportaal van de St. Willibrorduskerk Deurne

De aanstaande verbouwing van het gemeentehuis is aanleiding om een nieuwe plek te zoeken voor twee objecten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea: een plaquette met de namen van de veteranen die de militairen die sneuvelden in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea herdenkt en het bevrijdingsmonumentje uit 1980: een bronzen vrouw die zich bevrijdt uit prikkeldraad, van de hand van Harry Storms.

Het oog viel hierbij op het kerkportaal van de St. Willibrorduskerk, waar al een bescheiden gedenkplaat aanwezig is voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Architect Hans Flapper heeft een ontwerp gemaakt om deze drie objecten bij elkaar te brengen.



„Een plek om bij stil te staan“
Ontwerp voor de herplaatsing van herdenkingsplaquettes in het torenportaal van de St. Willibrorduskerk te Deurne
ontwerp: H.Th.S. Flapper arch. AvB. blad 2

Torenportaal

De toren van de St. Willibrorduskerk is waarschijnlijk het oudste bouwwerk in Deurne en is getuige geweest van het wel en wee van de Deurnese bevolking door de eeuwen heen. Zij draagt hiervan de sporen. Het portaal is overdag altijd toegankelijk voor het publiek en heeft een sfeer die de bezoeker even doet ontstijgen aan de beslommeringen van alledag en tot bezinning kan leiden. Het is kortom een ideale plek om te gedenken.

Verskillende achtergronden

De herdenkingsplaquettes die worden samengebracht op één herdenkingsplek hebben zeer verschillende achtergronden die op het eerste gezicht zelfs strijdig met elkaar kunnen zijn. Er staan namen op van mensen die stierven als gevolg van de tweede wereldoorlog en mensen die om het leven kwamen bij de politionele acties in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Eenzijds zijn het slachtoffers van een bezetting van ons land door een ander land, van een verzet tegen deze bezetting. Anderzijds zijn het slachtoffers in dienst van een leger van ons land dat de wens naar vrijheid van een ander volk wilde tegengaan. Dat lijkt onverenigbaar met elkaar.

Maar het kan ons ook aan het denken zetten. De namen op deze plaquettes verwijzen naar mensen die niet uit waren op oorlog. Allen zouden vrede gewild hebben. Sommigen zochten die vrede door in verzet te komen tegen de onderdrukkers, sommigen doordat zij in dienst van de overheid, en met vol vertrouwen dat de overheid juist handelde en vrede beoogde, hun militaire plicht vervulden. Allen verloren hun leven omdat zij vrede wilden voor hen en voor ons.

Hun leven – onze vrede

Die gedachte zal symbolisch weergegeven worden in twee roestvast stalen vleugels, die worden bevestigd aan de sobere herdenkingssteen. De vleugels dragen de teksten: “hun leven”, “onze vrede” en de symbolen van het kruis en de vredesduif. In de zijvlakken van deze vleugels worden ronde gaten aangebracht waarin bloemstelen kunnen worden gestoken.



Tussen beide plaquettes wordt het bevrijdingsbeeldje geplaatst van een mens die zich bevrijdt uit de ellende van onderdrukking gesymboliseerd door het prikkeldraad. Het geheel wordt mooi uitgelicht door Jolanda Tielens.

De kosten worden geraamd op ca. € 3000,= excl. BTW.

Architect

Hans Flapper is de zoon van ouders die beiden dragers waren van het verzetsherdenkingskruis. Zijn vader heeft het concentratiekamp Buchenwald overleefd en werd daarna opgeroepen voor militaire dienst om dienstplichtigen in Assen op te leiden voor de politonele acties in Nederlands-Indië. De broer van zijn moeder heeft het concentratiekamp Neuengamme overleefd, is na terugkeer opgeroepen in militaire dienst als compagniescommandant voor uitzending naar Nederlands-Indië, maar kwam met een militair voertuig om het leven vlak voordat hij zich zou voegen bij zijn compagnie in Marseille op doorreis naar Nederlands-Indië.



Uw gift voor de realisatie van het bevrijdingsmonument
is welkom op rekeningnummer:
NL43 RABO 0170 8777 79
t.n.v. Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne
onder vermelding van: "Bevrijdingsmonument".